

# LITURGIE

voor de rouwdienst

voorafgaand aan de begrafenis van

## Cornelis de Haaij

\* 25 maart 1941

† 16 september 2024



maandag 23 september 2024

in de Hervormde kerk te Bergambacht

*Voorganger: ds. J. Hogenhout*

*Organist: Arie van der Vlist*

## **Binnendragen tijdens orgelspel over: 'Welk een Vriend is onze Jezus'**

### **Inleidende woorden en welkom**

#### **Votum**

#### **Zingen: Psalm 118 vers 7**

*De HEER is mij tot hulp en sterkte;  
Hij is mijn lied, mijn psalmgezing;  
Hij was het, die mijn heil bewerkte,  
Dies loof ik Hem mijn leven lang.  
Men hoort der vromen tent weergalmen  
Van hulp en heil ons aangebracht;  
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:  
"Gods rechterhand doet grote kracht."*

#### **Persoonlijke woorden familie**

#### **Improvisatie organist over: 'Lichtstad met uw paar'len poorten'**

#### **Gebed**

#### **Schriftlezing Psalm 146**

1 Hallelujah! O mijn ziel! prijs den HEERE.  
2 Ik zal den HEERE prijzen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen,  
terwijl ik nog ben.  
3 Vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij hetwelk geen heil is.  
4 Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde; te dienzelfden dage  
vergaan zijn aanslagen.  
5 Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens  
verwachting op den HEERE, zijn God is;  
6 Die den hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat in dezelve is;  
Die trouwe houdt in der eeuwigheid.  
7 Die den verdrukte recht doet, Die den hongerige brood geeft; de HEERE  
maakt de gevangenen los.  
8 De HEERE opent de ogen der blinden; de HEERE richt de gebogenen op;  
de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.  
9 De HEERE bewaart de vreemdelingen; Hij houdt den wees en de weduwe  
staande; maar der goddelozen weg keert Hij om.  
10 De HEERE zal in eeuwigheid regeren; uw God, o Sion! is van geslacht  
tot geslacht. Hallelujah!

## Zingen: Psalm 56 vers 4 en 6

Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard';  
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard;  
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,  
Niet op Uw rol geschreven?  
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven,  
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.  
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven;  
Niets maakt mijn ziel vervaard.

Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;  
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';  
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;  
Gij hebt mijn smart verdreven;  
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;  
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;  
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;  
Zo word' Zijn lof vergroot

## Overdenking

### Luisteren naar het lied: 'Er is een God die hoort'

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,  
er is een God, er is een God.  
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,  
er is een God die hoort.

Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,  
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.  
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,  
er is een God die hoort.

God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal,  
Heer van het al, Heer van het al.  
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,  
heerser van 't gans heelal.

Want onze Schepper, koning der aard',  
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.  
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,  
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,  
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.  
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,  
mensenkind, zegt het voort.

Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,  
maar zoek het heil bij Jezus alleen.  
Dat al uw hoop op hem is gericht,  
Jezus is 't eeuwig licht.

## **Dankgebed**

### **Zingen: Psalm 43 vers 4 en 5**

*Dan ga ik op tot Gods altaren,  
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;  
Dan zal ik, juichend, stem en snaren  
Ten roem van Zijne goedheid paren,  
Die, na kortstondig ongeneugt',  
Mij eindeloos verheugt.*

*Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?  
Wat zijt g' onrustig in uw lot?  
Berust in 's HEEREN welbehagen;  
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;  
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;  
Mijn redder is mijn God.*

## **Zegenbede**

### **Zingen: Psalm 118 vers 14**

*Gij zijt mijn God, U zal ik loven,  
Verhogen Uwe majesteit;  
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;  
U prijz' ik tot in eeuwigheid.  
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven,  
Want goed is d' Oppermajesteit;  
Zijn goedheid gaat het al te boven;  
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!*

## **Uitleg vertrek door Wim Speksnijder**

**Uitdragen tijdens orgelspel over: 'U geeft een toekomst vol van hoop'**